

**”Lindkvistehuset ” / Josefssons” affär, / Café, / Bageri, Ruda 28:9, Storgatan 19**

Vi kommer till ett hus som var byggt före 1911 säger vår guide Birger Ljungkrantz, då hans föräldrar bodde här på övervåningen och brodern Gustav är född här.

Lindqvists villa. Ruda.



Här har varit affär i många år. Den första ägaren och affärsinnehavaren vi minns, Lindqvist, bör ha varit runt **1911**.

Näste ägare: 1920 ägdes fastigheten av bröderna Bertil och Ragnar Karlsson. Bertil gifte sig Margit, en syster till Erik Jonsson (Slampen), (se fastighet i området järnvägen). Familjen flyttade till Stockholm. Ragnar minns vi ej något av, eller vart han tog vägen.

1923-1928 ägdes huset av affärsinnehavare Herman Nilsson f. 1888 o h h Gerda f. 1890, död 1970. Familjen kom från Berga. Herman Nilsson köpte Dalby gård, Torp i Högsby, och utvidgade gårdens areal fram till sin död 1945.

Barn: Christina (Stina), f. 1919, gifte sig med komminister Åke Willstrand. Åke Willstrand dog efter att makarna hade varit gifta endast 10 månader. Christina gifte om sig med Lindahl och paret bosatte sig i Uddevalla.

Ivan, f 1915, arbetade i Berga som charkuterist. 1954 övertog han ansvaret för Dalby gård Torp, Högsby tillsammans med sin bror Rune.

Asta, f.1916, gift med Gösta Svensson. Makarna drev kemikalieaffär Estells i Högsby. Asta skilde sig och gifte om sig med Gösta Fors och var därefter bosatt i Sävsjö.

Rune, f. 1926, gifte sig med Kerstin Johansson, f.1932, bördig från Sörby, Långemåla. Barn: 2 flickor, Helene, f 1955, och Maria, f 1958. Rune dog 1960.

Herman hade specerier i sitt sortiment här i Ruda. Han flyttade till Berga en period innan han köpte gården.

4:de affärsidkare: Simon Johansson, bördig från Madesjö. Han drev ej affären någon längre tid, då han inte verkade så intresserad, han satt mest inne hos ”Sture-Pelle” och höll utkik om någon kund kom, då gick han över till sin butik.

5:te affärsidkare blev Persson. ”Jag köpte ett par badbyxor där 1932. Badbyxorna kostade 60 öre, och sedan bar det iväg till Alebo och badet i Trändeån”, berättar Olle Hermansson.

6:te affärsinnehavare var Aron Alex. Det måste ha varit **1934**, säger Olle Samuelsson, för då var jag och köpte fyra indianböcker ”Texas Jack”. De kostade 50 öre per st. ”Jag fick låna dem och tjuvläsa, så inte mina föräldrar såg det, för det var böcker som inte var lämpliga att läsa, i deras ögon, då de var något religiöst lagda”, säger Olle Hermansson. ”Nu sitter vi båda ”Ollar” här i samma grupp och berättar om våra minnen”.

Omkring **1936**, kom Hubert Josefsson och övertog verksamheten. Hubert var ensamstående, bördig från Bäckebo. Han var musikintresserad och spelade fiol, men han blev sjuk, så brodern Georg övertog affären omkring **1938**.

**Diverse och Järnhandel:** Georg Josefsson f. 1897, bördig från Bäckebo, hade varit slaktare och utvecklade affären bra. Inne i affärslokalen hade Georg Josefsson en glasinfattad hörna där han hade hela djurkroppar och styckade kött som såldes över disk. Georgs hustru hette Gunhild f. 1896. Hon hjälpte till i affären.

Barn: Stina, f. 1922, gifte sig 1945 med Karl Jejdling. De fick två barn: Lenneth f. 1947 och Annelie f. 1955.

Yngve, f. 1925, gift med Marianne, f. 1926, bördig från Högsby. Barn: Steve och Helén, flyttade till Malmö.

Bertil, f. 1930, gift med Kerstin, f. 1932, bosatta i Södertälje.

Sune, f. 1932, gift med Inger Boman f. 1938, bosatta i Malmö. Sune arbetade för ICA här i Ruda, senare i Västerås och en period var han i USA och studerade med tanke på fortsättningen inom affärsvärlden.

Mariette, f. 1937, gifte sig 1961 med Uno Rosenholm, bosatta i Stockholm. Barn: Mats och Lisa. Mariette död år 2001.

**Ransoneringskort:** Jag var lekkamrat med sonen Sune, vi hjälpte Georg Josefsson att klistra kuponger på ransoneringskortet, berättar vår guide Roland Karlsson. Det var under åren 1942-1945.



Affärsverksamheten upphörde i och med Georgs död 1966. Gunhild dog 1978. Sönerna Sune och Yngve övertog fastigheten 1966 / 1967.

**Glasveranda och Café:** En tid hyrde Karl Nilsson nedre våningen och drev café samt försäljning av bröd. Kaffeserveringen skedde på sommaren ute på den fina verandan på baksidan. Karl Nilsson uppförde senare huset som Runeklints övertog.

På baksidan, i ett mindre hus fanns bageriet. Förste bagaren vi minns hette Ekedahl. Det var han som startade Wienerbageriet. Han hade en son, Kaj, som jag lekte med säger vår guide Roland Karlsson. Denne Kaj arbetade senare som bagare i Bröderna Jonssons bageri, då det var förlagt till Runeklints fastighet. Familjen Gunnar och Elin Runeklints använde uthuset som bageri.

**Tapetserarverkstad:** Efter bageriverksamheten användes lokaliteterna av Gustav Krantz till tapetserarverkstad. Han flyttade på 1950-talet upp till Jenö.

**Posten:** I samband med järnvägsstationens nedläggning, 1968/69, hyrde posten lokaler i huset här. På övervåningen inreddes hyreslägenheter.

**År 2002** är Liljegrens Elektriska ägare av fastigheten och har sin rörelse och lager inrymt i huset, och hyreslägenheterna uthyrda på andra våningen.

**Husgrunden är** av huggen sten hämtad nere i ”**Släthultahagen**. Det är Olle Hermanssons svärfar Nils Brun, en skicklig stenhuggare, som huggit stenen. Stenhuggaryrket krävde stor kunskap. Det var viktigt att borrhål och ”klämmor” sattes på rätt plats för att få bra grundstenar, säger Olle Hermansson.